



VRIJE WANDELAAR NIEUWSBRIEF

September 2022 - 30e jaargang nr 80

vereniging nemo - overbrakerpad 2 - 1014 az amsterdam
contactgegevens pag 11, wandelprogramma pag 12

Algemene Ledenvergadering
Vereniging Nemo
donderdag 22 september 15u
in het Nemogebouw Westerpark



Nemo wandelt door (foto's Hanny Sjaarda)



Kom naar de Groene Hemel!

maandag dinsdag donderdag vrijdag

12-16u info www.groenehemel.nl info@groenehemel.nl

Welkom! Proef en ontdek de groene hemel op aarde

- de magische bostuin met de verhalenpoel
- de kruidentuin en het voedselbos
- het buurttuinhuis voor meditatie, workshops en films
- het verhaal en film over het 18^e eeuwse lusthof Soelen
- film De Groene Hemel over oertuinman Bert Ydema die hier 40 jaar woonde/werkte



BUURTTUINHUIS VOOR NATUURINSPIRATIE

Het Buurttuinhuis is een buurtcoöperatie voor natuurinspiratie met presentaties en workshops gericht op verhalen, *de eeuwenoude geschiedenis van het park* tuinieren, gezond eten, meditatie, yoga, klankschaalconcerten, drumcirkels en sjamanisme.

Soelen Theetuin startpunt van wandelingen

In de theetuin (geen horeca, alles is gratis) starten wandelingen door de bostuin, het park, de tuinparken en de buurt en elk weekend begeleide wandelingen in de wijde omgeving

Vrijwilligers, talenten en proevers gezocht!

Je bent van harte welkom om mee te helpen in de kruidentuin, het buurttuinhuis en bij het opzetten van nieuwe activiteiten

De Groene Hemel - Nemo Westerpark Overbrakerpad 2 1014 AZ Amsterdam
naast kinderboerderij, tussen Schooltuinen en Tuinpark Nul&Genoegen
06-53604513 info@groenehemel.nl www.groenehemel.nl facebook: degroenehemel

De Groene Hemel

2021 werd geheel beheerst door corona en het conflict met de gemeente over de huur van het pand en het gebruik van de buurtmoestuin. Als compromis werd de buurtmoestuin uiteindelijk leeg opgeleverd aan de schooltuinen en kreeg Nemo de toezegging dat de huur niet werd opgezegd.

De vrijwilligers hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk groenten, kruiden en zelfs de appelboom over te plaatsen naar de tuin achter het huis. Ook hebben ze nog zoveel mogelijk biologische aarde mee verhuisd. Vervolgens werden er kruidencirkels aangelegd achter het huis en later nog 2 kruidenspiralen. Omdat er weinig zon komt is het passen en meten. Langs het tegelpad werd een schutting geplaatst omdat het tegelpad opengesteld zou worden als wandelpad tussen Westerpark en volkstuinten, dus er zouden veel mensen langskomen. Er werd een plan gemaakt om de tuin achter het huis als theetuin in te richten, maar het wachten was op het nieuwe huurcontract of dat zou mogen. Een hele verwarrende tijd voor iedereen. Een klein groepje vrijwilligers heeft veel energie gestopt om de 'verhuizing' van alle groentes kruiden en bloemen naar de voormalige tuin van Meester Bert van de schooltuinen. Zijn boek over de schooltuinen had hij De Groene Hemel genoemd. Toen we hoorden dat Bert was overleden hebben we het huis en de tuin achter 'zijn' huis de Groene Hemel genoemd. Dus geen Nemoland meer.....

De Nemotuin in 2022

De eerste helft van 2022 werd nog steeds actie gevoerd tegen de huuropzegging van de Gemeente. Geen ludieke acties maar vooral juridisch onderzoek omdat de gemeente een mediator had aangesteld om een oplossing te vinden. We konden nog steeds niet begrijpen waarom we weg zouden moeten na 15 jaar. Gelukkig werd onze koppigheid beloont, en vooral door de aanstelling van een nieuwe schooltuinmanager en de inzet van de mediator konden we toch blijven. Maar wat heeft dat een tijd en een energie gekost! We kunnen nu pas verder met de tuin, de Groene Hemel is opengegaan en bezoekers kunnen de tuinen bekijken en gratis kruidenthee drinken. Er wordt veel gewerkt door de vrijwilligers, er zijn kleine paadjes gemaakt met verscholen bankjes en samen met de poel, de ijsvogelwand en het bos is het een mysterieuze tuin geworden. Die is gebaat bij rust, maar we willen dit alles graag laten zien aan mensen die er op af komen. Ook willen we op zaterdagen de tuin openstellen, dan is het druk in het park en is ook de kinderboerderij open. Hier gaan we nog over praten met het nieuwe management van de schooltuinen.

Mathilde



**Eindelijk overeenstemming tussen Gemeente en Vereniging Nemo!
Feestelijke ondertekening van het huurcontract en het convenant bij Nemo in het Westerpark.**

Tot het laatste moment was de toekomst van Nemo in het Westerpark onzeker. Hoewel in mei 2021 een akkoord getekend werd tussen de Gemeente en Nemo, bleek de uitwerking van dit akkoord zoveel beperkingen te bevatten, dat Nemo onmogelijk haar activiteiten kon voortzetten. Maar mediator Jan Hoekema heeft in overleg met de Gemeente pas eind mei 2022 de formuleringen uit het huurcontract en convenant zo weten aan te passen, dat Nemo haar activiteiten in de nieuwe situatie kan voortzetten en uitbreiden. Wellicht dat de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw college en stadsdeelbestuurders, en de komst van een nieuwe schooltuinmanager een grote rol gespeeld hebben. Feit is dat het 17 maanden geduurd heeft om in de laatste week van mei 2022 een akkoord te bereiken.

Alle reden dus om 30 mei met alle partijen het nieuwe contract en convenant op feestelijke wijze te ondertekenen in aanwezigheid van stadsdeelbestuurder Carolien de Heer, mediator Jan Hoekema, schooltuinmanager Simone Timman en Annemieke Pappot van Vastgoed. Voor Nemo betekent de overeenstemming een nieuwe doorstart in het Westerpark waar Nemo al 35 jaar actief is.



Waarom is er een Groene Hemel?

Waarom is het zo de moeite waard dat op de meest afgelegen plek van het Westerpark een verwaarloosde bostuin en een afgedankte dienstwoning behouden blijven? Nemo doopte deze plek tot 'de Groene Hemel' en een buurtcoöperatie voor natuurinspiratie. In het park waar elke vierkante meter een functie heeft, is De Groene Hemel een stukje niemandsland, rond de poel de Braeck. De poel is oorspronkelijk een ouderoude veenpoel, een modderpoel waar luthofeigenaar Beudeker van Soelen in de 18e eeuw zich over beklaagde en vergeefs probeerde te dempen. Oertuinman Bert Ydema groef de veenpoel uit en vertelde de schooltuin-kinderen hier verhalen over bosgeesten en zijn dieren die toen nog op de schooltuinen gehouden werden. In de geest van Bert nam Nemo de zorg voor de dieren over, bouwde er ijsvogelnesten en liet de waterfee Swawa verschijnen voor peuters tijdens droomwandelingen over het bamboepad naar de poel. De verlaten poel werd een bron waaruit verhalen en dromen omhoog borrelen. Volgens de boeddhisten en sjamanen die in het gebouw elke week mediteren, drummen en zingen, is de lege plek de essentie van het leven. Niet de dingen waar we ons druk over maken, maar de ruimte daartussen geeft zin aan het bestaan. Misschien wel de enige plek in het park waar het echt leeg, stil en duister is. Het drukke Westerpark met steeds weer nieuwe pretnatuur, evenementen en horeca heeft een lege plek, een goed bewaard geheim, hard nodig. Voor de kinderen woont hier nog een waterfee die net als op de Loreley, in de poel de laatste plek vond waar ze kon blijven zingen. De geheimzinnige bostuin met de (tover)kruidentuin is de Torteltuin van Pluk van de Petteflet, maar ook de zone van Stalker, Walden van Frederik van Eeden; het wonderland van Alice. Natuurlijk moet Nemo haar bestaan in deze tijd legitimeren met een kostendekkende exploitatie en projectplannen, maar in wezen gaat het Nemo om het geheim van het Westerpark in en rond de poel; voor alle kinderen en grote mensen een lege stille tussenruimte, een groene hemel vol verhalen met een kruidentuin, een voedselbos en een buurttuinhuis voor mediatie en verhalen, midden in een hectische wereld, een overbevolkte buurt en een luidruchtig evenementen-park. Daarom bestaat er een Groene Hemel!

peter



DE GROENE HEMEL

Schooltuinman Bert Ydema, die hier 40 jaar woonde en de Groene Hemel heeft opgezet, met rechts zijn vrouw Tineke en links Mathilde van Nemo



MEDEGEBRUIKERS GEZOCHT VOOR ACTIVITEITENRUIMTE MET GROTE TUIN IN HET WESTERPARK

WAAR: in het Westerpark tussen de Roos Schooltuinen en Tuinpark Nut&Genoegen; aan de open wandelverbinding tussen Westerpark en Tuinpark.

WAT: “De Groene Hemel” is een bijzonder en waardevol natuurgebied rond de voormalige dienstwoning van de schooltuinen en bestaat uit: het huis, de bostuin met veenpoel, de kruidentuin, het voedselbos en de theetuin

WAAROM: De vereniging Nemo is al sinds 2008 hier gevestigd. Nemo kan deze unieke plek alleen behouden met meer medegebruikers.

HOE: De Groene Hemel is door Nemo opgezet als een buurtcoöperatie voor niet-commerciële activiteiten met de natuur als inspiratiebron, zoals o.a. wandelingen, tuinieren, meditatie, yoga, klankschaalconcerten, drumcirkels, sjamanisme, buurtacties voor natuur/milieu, natuurtheater, kindernatuur-activiteiten, buurtmaaltijden.

AANBOD

bebouwd 115m², totaal incl. tuinen 1750 m²,
Binnen: grote lichte gemeubileerde ruimte van 14 x 4 meter , incl. serre en keuken. Extra: grote werkkeuken in bijkeuken, gang met wc, en kleine werkkamer. Naast het gebouw is een werkplaats en schuur. De inrichting is multifunctioneel en kan aangepast worden aan de wensen van de gebruikers.

Voorzieningen: cv, warm water, elektra & zonnepanelen, wifi, kantoor-voorzieningen, piano, geluidsinstallatie, beeldscherm.

Buiten: 1478 m² verwilderde bostuin met gazon, grote poel en ijsvogelwand; binnenplaats met fietsenrek, houtopslag. Kruidentuin, theetuin en voedselbos beheerd door vrijwilligers uit de buurt.

Toegang vanaf Overbrakerpad (Westerpark, naast Kinderboerderij) via de Schooltuinen.

Nemo zoekt medegebruikers voor haar gebouw en de tuin, voor activiteiten die een meerwaarde leveren aan de locatie en de natuurlijke omgeving creatief gebruiken; met name culturele of maatschappelijke buurtorganisaties, initiatieven of activiteiten die elkaar aanvullen en versterken, om in onderling overleg de ruimte creatief, efficiënt en effectief te gebruiken. De ruimten zijn bijv. uitstekend geschikt als ontmoetingscentrum, atelier of studio voor muziek, meditatie, trainingen, workshops, ambachten, cursussen, maaltijden voor groepen (max. 25), debatten, vergaderingen, presentaties, besloten voorstellingen, poëzie- en verhalen-programma's, startpunt voor themawandelingen, excursies enz.

GEBRUIK EN PRIJS

Volgens de doelstelling van de vereniging Nemo heeft het gebouw een maatschappelijke/ culturele bestemming en commerciële activiteiten of horeca zijn niet toegestaan.

Het gaat om een bijzondere, sfeervolle en kwetsbare plek; gebruik mag niet leiden tot schade, overlast of onveiligheid voor de omgeving. Gebruiksprijs per dagdeel € 45 voor vaste gebruikers die ook participeren in de buurtcoöperatie. Daarboven komen de kosten voor het gebruikte (butaan)gas voor de cv.

De gebruiksprijs is gebaseerd op de huur die de gemeente rekent voor maatschappelijke organisaties, met daarbij de reële kosten. Beheer en coördinatie van het medegebruik, de inrichting en de voorzieningen is in handen van de huurder (Vereniging Nemo).



Vrijplaats Nemoland Polen

Nemo in het Izery-gebergte in het zuidwesten van Polen in het grensgebied van Polen, Duitsland en Tsjechië is een vrijplaats om mensen te verbinden met de aarde door het opzetten van een ecofarm, een natuurcamping en verhalenprogramma's over lokale en traditionele legenden, en nieuwe verhalen van bezoekers.

Nemo 25 jaar pionieren in Polen

Nemoland, (betekent 'niemandland' of 'nomadenland'), is al 25 jaar een vrijplaats voor wandelaars, natuurliefhebbers, jongerengroepen, vrijwilligers; vooral mensen die verlangen naar zelfvoorzienend leven/werken in de natuur, soberheid en het Poolse dorpsleven. Al die jaren hebben de Nederlandse pioniers vele dorpsfeesten georganiseerd. Ze bouwden 6 bruggen, brachten in totaal 3800 buitenlanders en vrijwilligers naar Stara Kamienica. Als een spin in het web verzamelde Nemo verhalen, legenden en (dag)dromen van bezoekers, Poolse inwoners en Duitse ex-bewoners over het verleden en de toekomst, en vermengde die met hun eigen verhalen.

Na al die jaren en de rampzalige gevolgen van klimaatverandering, covid en oorlog, besloot Nemo al haar verzamelde verhalen en dromen in 2022 te presenteren in een nieuw gebouwde theater, verhalencentrum en galerie. Op het terrein is een verhalenwandeling uitgezet die mythen en verhalen met elkaar verbindt, gebaseerd op sporen van lokale Keltische, Slavische en Germaanse mythen. De verhalen over de slavische goden Svarog en Swietowit, de 'Weisse Frau', de berggeest en de Nornen krijgen vorm op locatie met verhalen en theater. Maar ook Afrikaanse mythen en tradities spelen een belangrijke rol door de collectie Afrikaanse kunst en muziekinstrumenten in de Afrikaanse orakelkamer en in de galerie, waar de verhalenwandeling begint en eindigt.

Het geheim van de Ramberg

De Ramberg van Nemo heet nu Kopaniec-Międzylesie (gmina Stara Kamienica). Nemo heeft veel mythen en legenden over de Ramberg gevonden. In het verleden stond de berg bekend als 'Heksenberg', waar volgens de plaatselijke bevolking de Nornen (Rodzanice) woonden en de Witte Dame (Biała Dama) verscheen. Nemo toont deze geheimen van Ramberg in en rond haar nieuw gebouwde theater en verhalencentrum.



Wat biedt Nemoland?

Terras/buffet. Om te proeven, te verkopen of te ruilen: scharreleieren, verse geitenmelk en zelfgemaakte geitenkaas met kruiden. Zelf plukken: Pepermunt, Wilde munt, Melisse, Oregano

Voor kinderen: tekenen en collages maken van afval en wol. Dieren op de boerderij ontmoeten: geiten, schapen, konijnen. Spelen in de rivier.

Verhalenwandelingen op de Ramberg naar de bron van de witte dame, de nornhut, Svarog vuurplaats en de rots van de berggeest. Wandelingen in de wijde omgeving 5-15 km.

Films van Machiel Spruijt: "Natuurpatronen van Ramberg"; "Chromiec, een dorp van verhalen"; "De legende van de Heksenberg

Galerie: Afrikaanse kunst, muziek en tradities; Collage kunst: door Ingrid Engels, Weronika Teske;- Lokale geschiedenis: Oude ansichtkaarten en foto's. En foto's op karton van lokale bewoners eind 19e eeuw die onlangs zijn gevonden in Ramberg.

Natuur van Nemoland

20 jaar geleden heeft een medewerker van Natuurmonumenten voor Nemo een beheerplan gemaakt voor onze 34 ha land. Het landschap is nog steeds zoals het in de Middeleeuwen was, zo uniek!. Je ziet dat ook als je om je heen kijkt, zoveel variatie in het landschap, kronkelende beken, verwilderde stukken land afgewisseld met landbouw, kleine lintdorpen met nog oude schuren.

Dat beheerplan is nog steeds ons uitgangspunt bij het huidige beheer. Sommige weides worden verpacht aan omringende boeren, sommigen stukken mogen verwilderen, 2 ha rondom het huis wordt intensief gebruikt met de natuurcamping, weides voor de dieren, de boomgaard, grasland om te maaien voor de dieren en de kruidentuin.

Dieren van Nemoland

Want veel hooi is er nodig, de geiten schapen en konijnen eten veel hooi. Het grootste deel wordt achter het huis gemaaid door de boer die land pacht, en in een droge periode maaien we zelf ook en drogen het gras voor de winter. Heerlijk kruidig gras.....ruikt lekker!

Onze konijnen geitjes en schapen smullen ervan, die weten wel wat lekker is. En dat laten ze merken ook, heeft het op de grond geleden, of te oud of te weinig kruiden, ze halen hun neus ervoor op.

Momenteel zijn er twee mooie melkgeiten, moeder en dochter, Sniezka en Betsy. Allebei hebben ze in het voorjaar kleintjes gehad. In oktober lenen we weer een bok uit de buurt, ook puber Jans is nu oud genoeg om de bok te ontmoeten. Dus volgend jaar nog meer melk, meer kaas en meer ruilhandel. De drie kleuters moeten nog een jaartje wachten.

Dus wil je leren melken? Onze geiten zijn uiterst vriendelijk en gezellig en laten zich uitstekend door anderen melken. Als dank knabbelen ze soms even aan je oor.

Schapen Marie en dochter Berta gaan hun eigen gang en zijn graag bij de geitenkudde maar lopen ook graag los. Overal kom je ze tegen en als je gaat wandelen naar de beek dan lopen ze mee. In het voorjaar worden ze geschoren door Machiel en met de wol geven we viltworkshops. De wol kan ook goed geverfd worden met uien schillen. Dus wil je leren viltten? Er is veel wol, een kaardemolen en heel veel ruimte.

De konijnen worden goed verzorgd, en elk jaar bedenken we weer iets nieuws voor ze. Vorig jaar zijn tussen alle hokken doorgangen gemaakt dus ze kunnen nu samen rennen en 'hokken'.

Komend jaar gaan we de buitenren nog groter en steviger maken. Zodat ze permanent naar buiten kunnen. Dat is wel een klus, want de jongens en meisjes mogen niet samen. De moeders gaan wel heel goed samen, liggen lekker tegen elkaar aan. Maar de Vader moet ook weer apart. Denksport.

En dan de kippen, die doen zo hun best! Bijna elke dag een ei per kip, afhankelijk van het seizoen. Als ze ruien en in de winter leggen ze minder.

De Poolse Nemolandtuin in 2022

De tuinen van Nemoland Polen bevatten een overdaad aan kruiden, verdeeld over 2 kruidentuinen. Veel kruiden worden gedroogd op zolder van de schuur en verpakt als kruidenthee. Heerlijk geurende kruidenthee, gemengd of per soort, met citroenmelisse salie meerdere muntsoorten, kamille lavendel en veel oregano. En verkocht in Nemo Westerpark. Dit jaar geen bessen- en pruimenoogst. Dus ook geen pruimen- of frambozenjam. Vaak slaan fruitbomen een jaar over en er waren ook opvallend weinig bijen en andere insecten. De bloementuinen worden steeds makkelijker in onderhoud, alleen nog meerjarige planten en af en toe voor de kleur wat eenjarige bloemen, zoals veel (eetbare) Oost-Indische kers.

De kruidenthee, zo zorgvuldig laten groeien, geplukt, gedroogd en verpakt als thee, was een mooi aanbod maar er was blijkbaar geen vraag. Dus geen kruiden meer naar Amsterdam, de bossen kruiden worden nu verspreid op de tafels tijdens de Open Dagen op zondag en ze doen mee aan de ruilhandel. Een nieuw initiatief dit jaar is de ruilwinkel. Nemo biedt aan: eieren, verse geitenmelk, verse geitenkaas, jam, verse of gedroogde kruiden. Niet te koop, maar mensen kunnen het ruilen met iets wat ze leuk/het waard vinden. Geruild werd er tegen een maaltijd bij mensen thuis in Chromiec, een tas vol eigengemaakt potjes met inhoud, een ijsje van de ijscokar in Chromiec, biologische groenten uit eigen tuin en een zelfgebakken brood.

Zoveel creativiteit! En dit is nog maar het begin, volgend jaar gaan we er meer publiciteit aan geven, het is leuk dat er steeds meer mensen Nemoland komen opzoeken.

Activiteiten

Tijdens de 2 coronajaren kwamen er weinig gasten naar Nemoland, wat we erg jammer vonden, want waar kun je beter zijn dan buiten in de frisse berglucht, op grote afstand van elkaar? We hebben een fantastische natuurcamping in de boomgaard tussen de kersen en de appels, met ook nog warme douches. Maar voor wie?

Hadden we dus net 2 magere coronajaren achter de rug, kwam de oorlog in Oekraïne... weer geen gasten omdat Nederlanders in hun vakantie niet geconfronteerd willen worden met een buurland in oorlog en vluchtelingen. Ook al is dat 1000 km verderop. Dan liever naar Frankrijk, altijd goed, geen verrassingen.

Zoals bekend vangt Polen de meeste Oekraïense vluchtelingen op. Nemo stond natuurlijk klaar om ook Oekraïners op te vangen, er zouden 2 kinderkampen georganiseerd worden. Dat ging op het allerlaatste moment niet door, heel vervelend omdat we andere activiteiten daarvoor hadden afgezegd. Wel hebben we veel spullen en levensmiddelen geleverd, vooral eieren, melk en boekweit.

Wel zijn dit jaar voor het eerst veel Poolse scouts komen kamperen in de weilanden. Een groep uit Legnica die we al kenden, had weer andere groepen uitgenodigd en op zeker moment telden we 120 Poolse scouts. Op de Open Zondagen werd er veel gezongen en muziek gemaakt, ook samen met de scouts uit België. Wat een verschil, Poolse scouts zijn strak georganiseerd, mogen niet drinken of roken, veel structuur, jonge kinderen en oudere leiders en een dag/nachtprogramma. Ze hebben een uitgebreid liedjesrepertoire en altijd is er wel een gitaar of accordeon.

Belgische scouts die veel bij ons komen zijn meestal rond 16 jaar, de begeleiders iets ouder, vaak studenten. Heel zelfstandig maar ook veel vrijheid, er wordt behoorlijk gedronken in de avonduren. Maar er wordt hard gewerkt, en in 2 dagen wordt er een brug gebouwd.

Zo bijzonder dat we dat allemaal leren kennen, ook wij verbazen ons over het gestructureerde scoutingbestaan, maar zien hoe de kinderen van het buitenleven en het groepsgebeuren genieten.

En omdat er toch geen gasten kwamen, zijn we ons meer gaan richten op de omgeving, zoals de Open Dagen en de ruilhandel. We worden ook steeds bekender, er komen regelmatig zomaar bezoekers langs. Geen idee waar ze vandaan komen of waar ze naartoe gaan, maar ze hebben via via over Nemoland gehoord en komen kijken. Ze eten mee, spreken engels, blijven soms slapen, hebben altijd een slaapzak bij zich. Weer een trend ontdekt, dat er een stroming is van jonge mensen die wat rondtrekken, hier en daar werken, ergens eten en slapen, en ze zijn gewoon nieuwsgierig. Ze nemen een tas met eten mee, of iets anders nuttigs. Bij ons is wifi dus ze kunnen gewoon werken. Of ze komen een middagje rondlopen en hopen dat ze de Afrika kamer mogen bekijken, want dat is een sensatie die meer en meer bekendheid krijgt. Met maskers, muziekinstrumentjes, orakelbord en djembés. Of ze hebben gehoord van de Hut op de heuvel waar de 3 Nornen wonen....dus ook buiten de Open Dagen om trekt Nemoland steeds meer Poolse bezoekers.

Ook nieuw dit jaar zijn de Open Zondagen. Elke zondag worden mensen uitgenodigd om te komen. Soms met een spectaculair programma, soms met alleen onze eigen presentaties, de films van Machiel, de filmpresentaties van Peter, de tentoonstelling met ansichtkaarten over vroeger toen dit gebied nog Duits was, foto's die we gevonden hebben van de Duitse bewoners en de Outsider Art tentoonstelling van wisselende kunstenaars. En natuurlijk gratis kruidenthee en verse kruiden.

Mathilde



Wandelen met corona en daarna

Nee, weinig wandelaars van Nemo hebben gewandeld met corona, daar zijn ze (terecht) veel te voorzichtig voor. Maar we bedoelen nou juist dat door die corona Nemo aanvankelijk veel minder wandelaars mocht verwelkomen bij veel minder wandelingen.

Het jaar 2020 was wat dat betreft het dieptepunt. We organiseerden nog maar 27 wandelingen met 236 deelnemers, een flinke daling t.o.v. 2019. Gelukkig herstelde Nemo zich in 2021 snel. Natuurlijk heerste corona nog, maar toch nam het aantal wandelingen alweer toe tot het niveau van 2019. Alleen het aantal wandelaars bleef iets achter bij 2019, nl. 365. Oftewel, minder deelnemers per wandeling. En ja, dat heeft natuurlijk toch te maken met het feit dat veel mensen nog niet mee durfden te gaan met wandelingen die wel doorgingen. Ook zaten Nederland en Nemo tot half februari in lockdown; dat scheelt zomaar vijf wandelingen. En de wandeling van zondag 7 februari 2021 sneuvelde in een sneeuwstorm. Om nog maar te zwijgen van het op zich briljante idee van 'sliertwandelen' zoals we dat begin vorig jaar hebben geïntroduceerd: we kennen elkaar zogenaamd niet, lopen met maximaal een ander persoon en houden verder voldoende afstand. Goed gevonden, maar slechts ten dele effectief: De weifelaars zagen niets in die eenzame vorm van wandelen en bleven thuis; de wel verschenen wandelaars kropen zoals altijd bij elkaar op schoot.

Dit jaar zijn we helemaal op het oude niveau terug, ondanks het extreem slechte weer in februari. De wandelingen trekken weer evenveel deelnemers als in 2021. Een kleine aantekening: dit betreft het gemiddelde; daarbinnen wordt de daling in de deelname aan de zondag gecompenseerd door de mooie cijfers van de vrijdag en de zaterdag. De vrijdag heeft gemiddeld nu bijna evenveel wandelaars als de zondag. En ook de zaterdag komt steeds naderbij. Tussentijdse wandelprogramma's zijn voorlopig niet meer nodig en afgelastingen zijn er niet meer bij. Geen afgelastingen? Nou, eentje dan. Denk je alle slechte weersomstandigheden te hebben gehad, dan moet je voor het eerst in de geschiedenis van Nemo een wandeling (14 augustus) afzeggen vanwege de hitte en brandende zon. Regen, storm en sneeuw kregen ons er nauwelijks onder, maar de klimaatverandering kan dat wel eens gaan veranderen.

De verdeling in werkgebieden is weer als vanouds: Margreet en Mathilde wandelen op de vrijdag en de zaterdag aan de rand van Amsterdam of ietsje verder weg. Vincent heeft op de zondag geen bezwaar tegen stadsranden of de directe omgeving, maar zoekt het toch ook wat verder weg. De keuze van de deelnemers voor wandelafstanden en tempo's blijft, dus we kunnen letterlijk en figuurlijk alle kanten op. Zie voor het bewijs de wandelagenda. Tot straks.

Vincent

Red de horeca

Vroeger, toen had je nog horeca onderweg tijdens een wandeling. De oudgedienden onder ons weten het nog wel: Je wandelde vanaf welke plaats dan ook en onderweg was er altijd wel een plek om koffie en meer te drinken en te eten. Inderdaad, die gerieflijke uitspanningen in en bij een ouderwetse boerderij, dito ingericht en voorzien van koffie en appeltaart. Je horecabezoek plannen was een absurd idee.

Bijna ongemerkt is er iets veranderd in dit overzichtelijke stramien. Enige feiten: De heerlijke theetuin in Zuiderwoude is ineens nog maar op reservering open; het befaamde Berghuys bij Amerongen definitief gesloten op Pinksterzondag jl., zodat Nemo er op Pinkstermaandag zonder resultaat om koffie kwam bedelen. In Asperen was een dringend gewenst café voorgoed gesloten. Zelfs het plannen van een horecastop is moeilijk geworden: De enige horeca tussen Nunspeet en 't Harde geeft op de website aan dat ze na vele mooie jaren de zaak hebben beëindigd. Dat wordt/was jammer voor de wandeling van 11 september a.s./jl.

Wandelgidsje kunnen wel stoppen met het vermelden van cafés. Nog voor het verschijnen zijn er al een paar gelegenheden failliet of wat dan ook gegaan.

Je raadt het al: Buiten de grote stad is het horecaleven verre van makkelijk. Het lijkt wel of de stad (en het strandwezen) als stofzuiger fungeert en alle koffie naar zich toe trekt. In de stad en aan het strand is alles duurder en er wordt grif betaald. Maar waar komen al die barista's met baarden en knotjes in de stad dan vandaan? Die zijn toch inheems?

Let wel, ik heb het alleen over de koffie met appeltaart. En dus niet over een autorace van zuidatypes op de smalle weg tussen Loenersloot en Baambrugge (29 mei); een afgesloten sluis die een week tevoren door de minister was geopend, zodat een wandelroute verdween en er zeer ver en onaangenaam omgelopen moest worden (17 juli); een pad in het zicht van eindpunt Ede-Wageningen zonder reden afgesloten, dus flink omlopen (31 juli).

En over het gedoe met de trein in het weekend (vele data) hebben we het al helemaal niet; te stressverwekkend. OK, eentje dan: een wijziging in de treinenloop op het allerlaatste moment, met alle verwarring van dien (28 augustus).

Nee, daar hebben we het in 'Nederland auto- en fietsland' allemaal niet over. We willen gewoon een bakkie pleur. Of klinkt dat ook alweer te Amsterdams?

Vincent



Nieuwe opzet weekend Winterswijk

Wandelen met Mathilde op zaterdag blijft de komende winter gestaag doorgaan. 1 x per maand op zaterdag, in rustig tempo, max 10 km, in de groengebieden rond Amsterdam. Het wandelweekend Winterswijk in de Achterhoek staat ook weer in het programma, maar nu met een geheel nieuw concept. De afgelopen ca 20 jaar heeft Mathilde 1 a 2 x per jaar een wandelweekend georganiseerd rond Winterswijk, haar geboorteplaats. Dat gaat veranderen, het weekend wordt een Museum/fiets weekend, maar de organisatie blijft hetzelfde.

Het weekend van 25/26 maart is de première, in het najaar wordt het misschien vervolgd.

Er zijn in Winterswijk en wijde omgeving een aantal mooie kleine musea, waar je anders nooit naar toe zou gaan. Bijvoorbeeld het Onderduikmuseum in Aalten, het Stadsmuseum Groenlo over de 80 jarige oorlog, het Spoorwegmuseum, en dan natuurlijk het prachtige Mondriaanmuseum. Mondriaan woonde hier van zijn 8e tot zijn 22e jaar. Het museum is gevestigd in zijn woonhuis. En dan nog de verscholen kleine musea, de Wereld van Wenters, de Museumfabriek, Steengroevemuseum. Elk weekend weer een of meer verschillende musea, die allemaal met de fiets te bereiken zijn. Ook met de fiets naar een natuurgebied en daar een korte wandeling maken. Alles in overleg, max 8 pp. Eén of twee overnachtingen in hotel Mondriaan, met ontbijt en lunchpakket. Huur fiets of e-bike. Begeleiding Mathilde. Kosten: vraag info.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING NEMO

Donderdag 22 september 15u
in het Nemogebouw in het Westerpark,
Overbrakerpad 2 (achter de Schooltuinen)

Agenda

1. Opening, mededelingen, notulen ALV 2021
2. Jaarverslag 2021 en beleidsplan/begroting 2022/2023
3. Thema: Toekomst van Nemo in het Westerpark. Nieuw concept voor Nemoprojecten en het medegebruik met gevolgen voor de inrichting en de uitstraling van het gebouw en de tuin van Nemo.

De ledenvergadering van de vereniging Nemo krijgt een andere vorm. Na een kort formeel gedeelte komt een thema aan de orde dat belangrijk is voor de vereniging. Het bestuur van de vereniging heeft dezelfde dag een afspraak met het nieuwe management van de Schooltuinen. Dan wordt duidelijk of en hoe de Schooltuinen openstaan voor afstemming en samenwerking met Nemo. Veel afspraken uit de overeenkomst met de gemeente en de Schooltuinen moeten nog een praktische vorm krijgen. De uitkomst van dit overleg is bepalend voor de besluiten op de ledenvergadering over de toekomst van Nemo. Daarom worden ook medegebruikers en tuin/wandelvrijwilligers uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken/beslissen. Het gaat dus om de vraag welke kansen en mogelijkheden Nemo heeft om na het conflict met de gemeente te kunnen blijven voortbestaan.





NEMO WANDELPROGRAMMA NAJAAR/WINTER 2022/2023

DE GROENE HEMEL WESTERPARK

Groene oase in het Westerpark bij de poel de Braeck. In dit wonderlijke niemandsland heeft de natuur de regie overgenomen. De Groene Hemel ligt in de Overbraeck tussen schooltuinen en tuinparken, naast de Kinderboerderij.

OV bus 21, 22, tram lijn 3



Kruidentuin

Tuinieren in de soep/kruidentuin

Buurttuinhuis

Boeddhistische meditatie, Sjamanistische training, Drumcirkel, Tai Chi en Klankconcert Soundhealing,

Verhalenpoel de Braeck

Beleef de geschiedenis van het Westerpark-landschap

DAGWANDELINGEN

Wandelen in het weekend met begeleiding ca 10/15 km, op zoek naar onbekende paden en routes. Met openbaar vervoer



- met Margreet: wandeling (ca 10 km) eenmaal per 3 weken in de omgeving van Amsterdam.
- met Mathilde: rustige wandeling (ca 10 km) op zaterdag eenmaal per maand in de omgeving van Amsterdam
- met Vincent stevige wandeling (15 km) op zondag om de week, iets verder weg

NEMOLAND POLEN

Natuur&wandelcentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte in zuid-west Polen. Hele jaar open: studio/meditatieruimte, klimrots, verhalen-paviljoen, atelier, theater, boerderij. Verblijf: natuurcamping, kamers, blokhut, groepsruimte. Vrijwilligers/stagiaires welkom. Info: www.nemoland.org



**Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
WWW.NEMOLAND.NL**

Facebook:

- [nemo.wandelaars](https://www.facebook.com/nemo.wandelaars)
- [nemolandwesterpark](https://www.facebook.com/nemolandwesterpark)
- [nemolandpolen](https://www.facebook.com/nemolandpolen)

Wandelblog:

- voetpaden.blogspot.nl
- Youtube afspeellijst
- [Nemoland Amsterdam](https://www.youtube.com/channel/UC...)
- [Nemoland Poland](https://www.youtube.com/channel/UC...)

voetpaden@gmail.com

IBAN NL59INGB0000527317

telefoon: 020-6817013

Mobiel tijdens zondagwandeling:
06-21624367.

Buiten kantoor tijd in dringende gevallen
06-53604513 of 020-6844331

Wandelingen voor/door leden naar de achterkant van Nederland, met ov, kleine groepen en veel aandacht voor natuur en landschap.

PRIJZEN

Lidmaatschap € 15 per jaar

Wandeling € 5

Zondagwandeling opgeven vóór vrijdag 12 uur.

Annuleren bij dagwandelingen tot 24 uur voor de wandeling.

Bij te laat afzeggen of te laat komen moet je toch betalen.

Volgende programma verschijnt in maart. 2022



NEMO WANDELAGENDA

najaar 2022/winter 2023

M wandeling met Margreet op vrijdag, 10 km
Math wandeling met Mathilde op zaterdag ca 8-10 km, rustig tempo
V wandeling met Vincent op zondag, 15 km

do 22 sept **Algemene ledenvergadering
vereniging Nemo. De Groene
Hemel Westerpark 15 uur**

zo 25 sep **V** Almere, Gooimeer, Weerwater
 vr 30 sep **M** Zandvoort – Visserijpad –
Middenduin, Brouwerskolk -
Overveen

zo 9 okt **V** Purmerend, Purmerland,
Ipendam

vr 21 okt **M** Broek in Waterland –
Zuiderwoude – Monnickendam

zo 23 okt **V** Zeist, Bunnik, Kromme Rijn

za 5 nov **Math** Rondje Marken
 zo 6 nov **V** Barneveld, Schaffelaarsche
Bosch

vr 11 nov **M** Duinwandeling Castricum –
Johanna's Hof - Castricum

zo 20 nov **V** Obdam, Berkmeer
 vr 2 dec **M** Wandeling langs Houten Huizen
uit vroeger tijden. Ransdorp –
Durgerdammerdijk richting
Buiksloterdijk

za 10 dec **Math** Amsterdamse Bos,
Pelgrimspad naar Bovenkerk

zo 11 dec **V** Den Dolder, vliegveld Soesterberg
 zo 18 dec **V** Kerstwandeling

zo 8 jan **V** Heilige putten Heiloo, Egmond
 vr 13 jan **M** Halfweg – Tuinen van West –
Osdorp - Sloterplas

za 21 jan **Math** Santpoort-Noord -
Bloemendaal aan Zee

zo 22 jan **V** Hilversum, Lage Vuursche
 vr 3 feb **M** Zaandam-Kogerveld – langs De
Haal – Purmerend-Weidevenne

zo 5 feb **V** Uitgeest(er Meer), Krommenie
 za 11 feb **Math** Twiske, Luyendijkje,
Stootersplas

zo 19 feb **V** (Huis) Hoevelaken,
Hooglanderveen

vr 24 feb **M** Metro Strandvliet – Duivendrecht
- Amstelpark

zo 12 mrt **V** Purmerend, Kwadijk, ringvaarten

vr 17 mrt

za 25

zo 26 mrt

vr 7 apr

ma 10 apr

M Halfweg – Houtrakkerweg –
Geuzenbos – Vinkenbrug - Halfweg
t/m zo 26 mrt **Math Weekend
Winterswijk**; fietsen en lokale musea
V IJsselstein, Hollandsche IJssel
M Bussum-Zuid – Bussummerheide
- Westerheide
V Paaswandeling Hardinxveld,
Boven Merwede, Gorinchem

Opgeven:

voetpaden@gmail.com; 020-6817013

Meer info: www.struinen.nl

Route en info over de zondagwandeling:

<http://voetpaden.blogspot.nl/>

Facebook: nemo.wandelaars

Volgende programma verschijnt maart 2023

